

- Raadhuis:** Gebouwd in de classicistische stijl rond 1790 door de laatste drost Dr. Kramer. In 1964 nam de stad Iburg het gebouw in gebruik als raadhuis.
- Klokkenmuseum:** Een voormalig akkerburgerhuis waar een tentoonstelling over 300 jaar tijdmeting met meer dan 800 museumstukken is ondergebracht.
- Benno-standbeeld:** Dit standbeeld, ontworpen door de Osnabrückse beeldhouwer H. G. Ruwe (1926 tot 1995), herinnert aan bisschop Benno de Tweede van Osnabrück, oprichter van het klooster dat een eenheid vormt met de residentie. Hij was een vriend van keizer Hendrik IV, die hij naar Canossa begeleidde. Benno sanderde de dom in Speyer.
- Het voormalige logement Fischer-Eymann:** Het werd in 1721 voor de poortwachter van de Hagenbergpoort gebouwd. Rond 1800 werd de poort afgebroken. Door huwelijk kwam bakker Eymann hier in; hij kreeg in 1840 het burgerrecht. Hier kwam ook vaak Ludwig Windhorst (lid van de centumpartij in de 2e helft van de 19e eeuw).
- Gebouw Schloßstraße 10:** Deze rond 1850 gebouwde taveerne met posthalte werd na de verbouwing in 1887 een hotel. In 1995 vond een omvangrijke renovatie van het gebouw plaats.
- Huis Kellersmann:** Als particulier huis met vergaderzaal in 1813 door burgemeester Reinert gebouwd. Het was het eerste huis, dat op de oude stadsmuur werd gebouwd.
- Huis Schnöckelborg:** Dit werd in 1896 door de koopman Schraeder uit Telgte als textielzaak gebouwd. Vanaf 1928 was hier de spaarbank van het district Iburg gevestigd, later de districtspaarbank Osnabrück. Sinds 1973 bevindt zich hier een advocatenkantoor.
- Hirschapotheek met Beckertor-fontein:** In 1801 kreeg de eerste apotheker van Iburg, Nettelhorst, toestemming voor de bouw van een apotheek. De nieuwbouw volgde in 1830 en deze is sinds 1870 eigendom van de familie Schlothuber. De fontein herinnert aan de stadspoort Beckerteichpoorte.
- Kasteel en klooster:** Kasteel Iburg was 600 jaar lang de residentie van de bisschoppen/prins-bisschoppen van Osnabrück. Het benedictijnenklooster was het be-

langrijkste klooster in het bisdom. De nieuwbouw door Joh. Conr. Schlaun vond plaats in de periode van 1750 tot 1755. Onder de zeven lindebomen op de Dingplatz werd recht gesproken. De veroordeelde werd bestraft door hem aan de schandpaal te nagelen. De waterleiding van de Dörenberg door het dal naar de Iburg had aan het Piepken een tapplaats voor de bevolking. De kloostertuin was alleen toegankelijk voor de kloosterbroeders. De voormalige protestantse Hofkerk uit de 17e eeuw hoort nu bij de protestantse gemeente. Sinds 1837 is de vroegere kloosterkerk eigendom van de katholieke gemeente. In het kasteelmuseum zijn de resultaten van de archeologische onderzoeken en een muntenkabinet te zien. De burchtoren wordt ten onrechte ook wel 'Bennotoren' genoemd. De eigenlijke woontoren van Benno de Tweede stond op het uiterste, westelijke punt van de burchtberg. De Kloostertuin in het oosten en de Knooptuin in het zuiden sluiten aan bij de 400 jaar oude tuintraditie op het kasteel en de kasteelheuvel, zoals blijkt uit oude kaarten.

- Huis van de Iburgse geschiedenis:** Hier bevinden zich het foto- en persarchief, een vakbibliotheek en een verzameling van documenten en foto's.
- Dorpskerk St. Nikolaus:** Dit is de oudste driebeukige hallenkerk in het Osnabrücker Land. De kerk werd gebouwd in 1226. De toenmalige parochiekerk van de Iburgse burgerij had aparte ingangen voor mannen en vrouwen. In de kerk zijn kostbare versieringen uit de vorige eeuwen te zien.
- Hotel Stapenhorst:** Dit was ooit een taveerne, tegenwoordig zijn hier de Volksbank en verscheidene andere bedrijven gevestigd. Tussen dit huis en de vroegere watermolen van deze plaats stond de Molenpoort.
- Burgerfontein:** Hier zijn oude ambachten en zakenlieden afgebeeld. Ontwerp van de Osnabrück beeldhouwer H. G. Ruwe.
- Huis Wedekämper:** Dit huis werd kort na de grote brand van 1585 gebouwd, later bevond zich hier een apotheek. Uit deze tijd stammen ook nog de oude houten poort en het houtsnijwerk van Adam Stenelt.
- Hanzeplein:** Dit plein herinnert aan het lidmaatschap van Iburg als bondgenoot van Osnabrück in de Hanze. De oude verkeersweg (provinciale weg) van Keulen over Dortmund, Münster en Bremen naar Hamburg liep via Iburg.

Voor uw rustpauze

Gastronomie langs de historische stadswandeling

Restaurants in Bad Iburg

„delphi“ Grieks restaurant

Schloßstraße 8, tel. 0 54 03 / 7 96 96 46

„Insel Iburg“ Bier-Café

Am Gografenhof 5, tel. 0 54 03 / 7 96 37 36

„Kroneck-Salis“ Café – Salon – Restaurant

Schloßstraße 17, tel. 0 54 03 / 97 76

„La Cascata“ Italiaans restaurant

Münsterstraße 1, tel. 0 54 03 / 7 93 73 68

„Schinken Gerdes“ Delicatessen & Tapas-Bistro

Große Straße 7-9, tel. 0 54 03 / 44 27

„Schloßmühle“ Café & Restaurant

Op Charlottensee, Charlottenburger Ring 27, tel. 0 54 03 / 96 10

„Weinkeller am Hanseplatz“

Schloßstraße 10, tel. 0 54 03 / 79 63 90

Tearooms in Bad Iburg

Café „Auszeit“

Große Straße 39-41, tel. 01 73 / 4 83 91 38

Bäckerei „Brinkhege“

Schloßstraße 2, tel. 0 54 03 / 7 25 87 18

Stadt-Café „Große-Rechtien“

Große Straße 21, tel. 0 54 03 / 13 00

„Kaffee & Kuchen“

Schloßstraße 15, tel. 0 54 03 / 54 24 54

IJssalons in Bad Iburg

Eis-Café „San Marco“ (dagelijks geopend tijdens het zomerhalfjaar)

Große Straße 17, tel. 0 54 03 / 78 16 32,

Eis-Café „Venezia“ (dagelijks geopend van februari tot november)

Arkadenstraße 7, tel. 0 54 03 / 43 46,



Vereiniging voor lokale en streekgeschiedenis Bad Iburg



#geschiedenis
#ervaring

HISTORISCHE
STADSWANDELING
Bad Iburg

Informatie van de Tourist Information
en de Vereniging voor lokale en
streekgeschiedenis Bad Iburg

Tourist-Information Bad Iburg
Am Gografenhof 3 | 49186 Bad Iburg
telefoon: +49 (0) 5403 404-66
tourist-info@badiburg-tourismus.de
www.badiburg-tourismus.de

Bezienswaardigheden langs de historische stadswandeling

- ① Raadhuis
- ② Klokkenmuseum
- ③ Benno-standbeeld
- ④ Voormalig logement Fischer-Eymann
Hagenbergpoort
- ⑤ Gebouw Schlossstraße 10
- ⑥ Huis Kellersmann
- ⑦ Huis Schnöckelborg
- ⑧ Hirschapotheek met Beckerpoort-fontein
- ⑨ Kasteel en klooster Iburg
Dingplaats/schandpaal
Piepken
Kloostertuin
Protestantse kasteelkerk
Parochiekerk St. Clemens (kloosterkerk)
Kasteelmuseum
Burchttoren/Benno-toren
Knooptuin
- ⑩ Huis van de Iburgse geschiedenis
- ⑪ Dorpskerk St. Nikolaus
- ⑫ Hotel Stapenhorst, Molenpoort
- ⑬ Burgerfontein
- ⑭ Huis Wedekämper
- ⑮ Hanzeplein
- i** Tourist Information (Stadthaus)

